



Missie, visie en kernwaarden

De Amethyst

Missie

De Amethyst is een kleinschalige zorgaanbieder voor wonen, dagbesteding en logeeropvang. We ondersteunen mensen met een verstandelijke beperkingen en/of GGZ problematiek bij het werken aan hun gezondheid en welzijn.

We gaan hierbij uit van de mogelijkheden en de kracht van de persoon zelf en hun sociale omgeving.

Samen op pad met wat iemand kan en wil ontwikkelen, we bieden intensieve nabijheid en een veilige, warme en vertrouwde omgeving.

Iedere persoon is uniek en vraagt een eigen aanpak, de client staat centraal.

We bieden de zorg in een prettige, huiselijke en veilige omgeving.

Visie

We vinden het belangrijk dat mensen het vertrouwen in eigen kunnen te behouden of hervinden.

Door de nadruk te leggen op mogelijkheden en oplossingen, door gezond- en positief gedrag te bekrachtigen en te versterken.

Wij richten ons op ontwikkelen en stimuleren van zelfredzaamheid door veel te oefenen in een veilige omgeving die je opvangt als het nog even niet lukt.

We werken hierbij het liefst samen met het netwerk van de client, zowel familie/ vrienden als collega zorgverleners.

Hoe meer we dezelfde taal spreken en qua aanpak op elkaar aansluiten, hoe meer duidelijkheid voor de client.

Bij Amethyst werken we in kleine groepen, zodat voor elk individu voldoende aandacht en tijd is en we echt maatwerk kunnen leveren.

We werken met kleine teams met zo min mogelijk verloop, zodat we een stabiele plek kunnen bieden aan onze cliënten, waar ze ook tot rust kunnen komen en zich veilig kunnen voelen.

Als kleinschalige zorgaanbieder, zoeken we bewust versterking door samen te werken met deskundigen die vanuit verschillende vakdisciplines ondersteuning kunnen bieden

Kernwaarden

De Amethyst hanteert een aantal kernwaarden:

Jezelf zijn: vanuit een veilige basis ga je ontdekken wie je bent, wat je kan en waar je interesse en mogelijkheden liggen.

Perspectief: mogelijkheden, wensen en stellen van reële doelen staan centraal in de begeleiding. Binnen de mogelijkheden

Respect: hoe gaan we met elkaar om en hoe draagt iedereen een steentje bij?